



BSG

MAVO/VMBO-TL • HAVO • ATHENEUM

BERICHTEN



Voorwoord

Geachte ouders, leerlingen en collega's, Met veel trots presenteren wij de eerste editie van de Paarse BSG Berichten.

Een bijzondere krant gevuld met columns van leerlingen en personeel, met verhalen, met informatie en wetenswaardigheden. De Paarse vrijdag is een dag waarop we onze solidariteit tonen met lesbiennes, homoseksuelen, transgenders

en biseksuelen (LHBT). In Nederland wordt de dag sinds 2010 gehouden. De Paarse Vrijdag ontstond in Amerika en de kleur paars is ontleend aan de paarse baan van de regenboogvlag, symbool voor de homobeweging.

De BSG ondersteunt het doel van de Paarse vrijdag van harte. Onze leerlingen zijn op een leeftijd waarin beelden en vragen rond de eigen seksualiteit en die van anderen een belangrijke rol spelen. Leerlingen moeten zich veilig kunnen voelen op school, zichzelf kunnen zijn en leren anderen de ruimte te geven om te zijn wat ze zijn. Ook in Nederland is seksuele geaardheid een beladen onderwerp: heteroseksuelen hoeven geen bijzondere verklaringen af te leggen, maar als je tot de LHBT-gemeenschap behoort, schijn je een "coming out" te moeten hebben. Naast thuis is school bij uitstek de plaats waar het gesprek over dit soort zaken gevoerd moet worden. De school als voorproefje van de samenleving.

Zo'n drie jaar geleden is een actieve groep leerlingen en collega's gestart met de Gay Straight Alliance (GSA) en deze groep nam het initiatief om aandacht te besteden aan de Paarse vrijdag. Dit initiatief ontmoet steeds meer enthousiasme binnen de hele school. We willen het dan ook graag versterken en er schoolbreed aandacht aan besteden. Daarom maken we een eigen Paarse BSG Berichten met verhalen van leerlingen en personeel, maar ook met informatie voor jongeren. Dat is vrij uniek in Nederland. We hopen te bereiken dat op deze dag het gesprek over seksuele geaardheid op gang komt. We tonen onze solidariteit door op deze Paarse vrijdag iets paars te dragen en in de verschillende lessen zullen we het onderwerp bespreekbaar maken.

We hopen dat deze BSG Berichten ook u stof tot nadenken en gesprek kan bieden.

Elly Kamminga
rector

Algemene informatie

(met dank aan GSA)

Seksuele voorkeuren, hoe zit dat eigenlijk? Er zijn diverse mogelijke voorkeuren. Veel meer dan mensen vaak denken! De bekendste zijn:

- Biseksueel: je valt op meisjes en op jongens. Misschien wat meer op meisjes, misschien wat meer op jongens.
- Lesbisch: jij bent een meisje en je valt (meestal) op meisjes.
- Homo: jij bent een jongen en je valt (meestal) op jongens.
- Hetero: je bent een meisje en je valt (meestal) op jongens. Of je bent een jongen en je valt (meestal) op meisjes.
- Transseksueel: je hebt de uiterlijke kenmerken van een jongen of meisje, maar je voelt je niet zo. Je kunt op zowel hetzelfde als op het andere geslacht vallen.



Maar je hebt daarnaast ook:

- Panseksueel: je valt op mensen ongeacht het geslacht, je bent als het ware 'genderblind'. Je kunt ook op een persoon vallen die niet duidelijk een meisje of een jongen is.
- Queer: een verzamelnaam voor iedereen die de bestaande man/vrouw-, homo/hetero-hokjes (te) beperkend of niet fijn vindt.
- Aseksueel: jij hebt geen seksueel verlangen naar een ander persoon. Dat betekent niet dat je niet van iemand kan houden of verliefd kan worden. Dit verschilt van persoon tot persoon.

Je bent zoekende of je wilt meer informatie over het onderwerp seksuele geaardheid?

- Online is er natuurlijk van alles te vinden, denk bijvoorbeeld aan coc.nl, jongenout.nl, derozeolifant.nl of expreszo. Iedereenisanders.nl heeft ook veel informatie over het onderwerp LHBT.
- In de Mediatheek is er een speciale hoek ingericht deze week met LHBT boeken. Je kunt in de catalogus ook zoeken op trefwoorden als 'homo' of 'gender'.
- Daarnaast kun je ook terecht bij de GSA hier op de BSG. De GSA staat voor Gender&Sexuality Alliance, een club voor leerlingen en docenten waar je in een veilige en vertrouwde omgeving met elkaar kunt praten over jezelf, zonder dat je in een hokje wordt geplaatst. Een paar keer per jaar komen we bij elkaar en hebben het dan over LHBT-onderwerpen of we organiseren een activiteit, zoals bijvoorbeeld Paarse vrijdag! Je kunt altijd terecht bij Anouk Gasseling of Dave Susan als je meer informatie wilt.



GSA



Durf jezelf te zijn

Lieve leerlingen, collega's en ouders, Toen ik vier jaar geleden solliciteerde op de Berger Scholengemeenschap was het voor mij direct duidelijk: dit is een veilige school. Ik merkte dit in het gesprek, in de wandelingen en aan de sfeer in de school. Ik kan hier volledig mezelf zijn dacht ik. Nu, vier jaar later, denk ik daar nog steeds zo over! Op het moment dat ik dit schrijf heb ik nog nooit een vervelende opmerking gehad, niet van leerlingen, niet van collega's en niet van ouders. Hier ben ik enorm blij om, omdat ik weet dat dit niet vanzelfsprekend is. Over het algemeen durf ik wel te beweren dat ik een heel gelukkig mens ben en blij ben met wie ik ben. Toen ik op de middelbare school zat (nog geen tien jaar geleden) was ik niet heel gelukkig, voelde ik me vaak alleen en dacht ik dat niemand mij ooit zou begrijpen. Ik durfde met niemand te praten over wat ik voelde voor meiden en worstelde erg met wie ik was. Als er in mijn omgeving ook maar één iemand was die... zich ooit tegen mij had uitgesproken of iets had laten blijken, dan denk ik dat ik me al een stuk minder alleen had gevoeld. Voor alle leerlingen die hier ook mee rondlopen, hoe groot of klein die worsteling ook is, het komt echt allemaal goed! Geloof in jezelf, durf jezelf te zijn en zoek manieren en mensen die jou gelukkig maken!

Anouk Gasseling
docent scheikunde



FEITEN & FABELS

(met dank aan GSA)

Welke uitspraken zijn feiten en welke fabels?

1. LHBT staat voor lesbische, homo, biseksueel en trans gender. Soms worden ook de letters A en I gebruikt voor asexueel en interseks.
2. Homoseksualiteit is iets recent.
3. Alle kappers zijn homo.
4. In sommige landen is het strafbaar om LHBT te zijn.
5. Iedereen die op hetzelfde geslacht valt, gedraagt zich als het andere geslacht.
6. 1 op de 10 mensen is LHBT.
7. Vóór 2001 mochten homokoppels geen kinderen adopteren.
8. Biseksuelen zijn er 'nog niet helemaal over uit' of ze nou homo zijn of niet.
9. Nederland was het eerste land ter wereld waar koppels van hetzelfde geslacht mogen trouwen.
10. In Disneyland Parijs is er één keer per jaar een GayPride-week.
11. Homoseksualiteit is een ziekte die genezen kan worden.
12. Bij alle homokoppels is er een 'mannelijke' en een 'vrouwelijke' in de relatie.
13. 6 op de 10 LHBT-leerlingen voelen zich onveilig op school.
14. Homoseksualiteit bestaat alleen in het Westen.

Kijk op de laatste pagina voor de antwoorden.



Beroemde LHBT'ers

(met dank aan de GSA)

1. **Neil Patrick Harris** (How I Met Your Mother)
2. **RuPaul** (RuPaul's Drag Race)
3. **David Bowie** (zanger)
4. **Ruby Rose** (Orange Is The New Black)
5. **Miley Cyrus** (zangeres)
6. **Sam Smith** (zanger)
7. **George Takei** (Star Trek)
8. **Shane Dawson** (YouTuber)
9. **Madonna** (zangeres)
10. **Angelina Jolie** (actrice)
11. **Ellen DeGeneres** (presentatrice)
12. **Brendon Urie** (zanger)
13. **Kristen Stewart** (Twilight)
14. **Ellie Lust** (woordvoerder politie Amsterdam)
15. **Leonardo da Vinci** (historisch multitalent)
16. **Ype Driessen** (fotostrips)



COLUMN JUDITH STRIJBIS

Dat 'andere' nieuws

Al jarenlang ben ik mentor van 4-mavo/vmbo-tl en dat vind ik een hele eer. Ik mag deze leerlingen, samen met mijn collega's, begeleiden naar hun diploma-uitreiking. De weg naar het diploma toe verloopt soms voor een paar leerlingen met hobbels en zijwegen, maar ze komen er!



Zo herinner ik me een heel persoonlijk gesprek met een mentorleerling die één grote wens had. Hij wilde na de mavo naar het mbo om daar geschoold te worden in het kappersvak. Zijn ouders wilden echter dat hij naar de havo ging. Wat een dilemma!

Ik zag hoe hij worstelde met deze keuze en hij vroeg me om een gesprek. 'Want, zei hij, ik wil u nog ander nieuws vertellen.'

We liepen naar een lokaal en hij vertelde me dat hij deze week in plaats van één knoop, twee knopen had doorgehakt. Hij zou de havo gaan proberen en hij had zijn ouders ook dat 'andere' nieuws verteld.

Ik hield me op de vlakte en liet hem dat 'andere' vertellen. 'Mevrouw Strijbis, ik weet het echt zeker, ik val niet op meisjes.' Ik was ontroerd en dankbaar dat hij mij hierover in vertrouwen nam. Ik bleek namelijk de eerste persoon buiten de familie te zijn aan wie hij dit nieuws vertelde. We hebben een tijdje zitten praten en ik zag aan hem dat hij zich erg opgelucht voelde. Ik heb hem een compliment gegeven dat hij dit met mij gedeeld had.

'Voor mij blijf je mijn mentorleerling die je altijd al was, of je nou op meisjes of jongens valt,' zei ik hem. Hij moest glimlachen en zo namen we die dag afscheid.

De havo heeft hij een jaar geprobeerd, het lukte niet. Daarna vertrok hij vol trots en met heel veel zin naar zijn kappersopleiding en daar heeft hij dan ook zijn diploma voor gehaald!

Judith Strijbis
docent Nederlands



Profielwerkstuk Transseksualiteit

Iedereen die in de examenklassen zit maakt een profielwerkstuk. Ons profielwerkstuk gaat over transseksualiteit. Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat je er niet veel over hoort en wij er wel meer vanaf wilden weten. In ons profielwerkstuk leggen we uit wat de oorzaken zijn van transseksualiteit en hoe een proces verloopt om van de ene naar de andere sekse te gaan.

Ook hebben we zelf een paar interviews gehouden met transgenders. In dit interview vroegen we bijvoorbeeld hoe het transgender zijn hun leven beïnvloedt. Ook vroegen we hoe zij vinden dat de maatschappij omgaat met transseksualiteit. Je hoort er soms wel iets over, maar wat houdt het nou eigenlijk in? Transseksualiteit is het proces van een persoon die in een lichamelijke verandering van de ene naar de andere sekse zit. Dat betekent dus dat als iemand geboren is als meisje zich eigenlijk een jongetje voelt. Natuurlijk kan het ook andersom: dat iemand die als jongetje geboren is zich dus een meisje voelt. Transseksualiteit is een vorm van geslachtelijke identiteitsstoornissen, ook wel genderdysforie genoemd.

Wij hopen dat jullie nu iets begrijpen van wat transseksualiteit inhoudt!

Bibi en Fay
leerlingen 5 havo



Vers van de pers

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft op 8 november 2017 een werkbezoek gebracht aan het Hofstad Lyceum in Den Haag. Het bezoek stond in het teken van de Gender & Sexuality Alliance (GSA). Tijdens het werkbezoek sprak Koningin Máxima met twintig leerlingen van de GSA van het Hofstad Lyceum over hoe het is om LHBTI te zijn. De leerlingen gaven korte presentaties over hun activiteiten, zoals het organiseren van acties tegen pesten, het geven van voorlichting en hoe leerlingen voor elkaar kunnen opkomen. Inmiddels zijn er in Nederland ruim 900 GSA's actief.

COLUMN DRIES DE JONG

Een vorig leven achter de bar

In de afgelopen negen jaar ben ik door jongeren onder de achttien jaar meestal aangesproken met "meneer De Jong", ik ben niet anders meer gewend, al was dat wel even wennen in de eerste weken voor de klas. In het wereldje waar ik namelijk uit kwam, werd ik nooit aangesproken met m'n achternaam, laat staan met 'meneer'. Het varieerde van "hé oudste" tot "kastelein", wat ikzelf altijd de mooiste aanspreektitel vond, een mooi Nederlands woord voor het meer gangbare Engelse 'barkeeper'. Inderdaad, in een vorig leven ben ik barkeeper geweest, sterker nog: ik was m'n eigen baas in een kleine stad op het uiterste oostelijke puntje van Noord-Holland.

In m'n puberteit kwam ik voor het eerst in café De Slof en al gauw belandde ik achter de bar in plaats van ervoor. Ik voelde me er thuis, het was een bruin kroegje, maar wel eentje waar zoveel jongeren als volwassenen kwamen en ook mensen die zich in andere tenten niet echt op hun gemak voelden. De plek waar ik opgegroeid ben, staat nu niet echt bekend om z'n tolerantie tegenover mensen die anders zijn of anders denken dan de doorsnee West-Fries, dus De Slof was voor velen een oase.

Toen ik op m'n achttiende achter de bar kwam werken, waren m'n directe collega's alles behalve doorsnee: Harry was bi, Yvonne lesbisch, Mano homoseksueel en van m'n baas wist niemand hoe de vork in de steel zat, we noemden hem 'de monnik', dat zegt genoeg lijkt mij. Het mooie was dat er door dit gemêleerde gezelschap een heleboel jongeren zijn geweest die in De Slof voor het eerst durfden uit te spreken wie ze waren en de moed hadden de aanvankelijke schaamte van zich af te schudden. 'Coming outs' waren vaak niet eens echt nodig, omdat iedereen toch al wist dat hij of zij op respectievelijk mannen of vrouwen of beide viel. Het was gewoon geen issue, het had zelfs niets met acceptatie te maken, accepteren betekent namelijk dat je in een ongewone situatie voegt en van een 'ongewone situatie' was in mijn kroeg nooit sprake, het was de norm.

Soms kwamen er wel eens ruziezoekende boeren De Slof in, kijken of er nog wat vechten viel: "Toch alleen maar alto's en homo's". In de tien jaar die ik daar heb doorgebracht is er nooit een grote vechtpartij geweest, dit soort gasten werden door de vaste klanten vakkundig naar buiten gewerkt zonder onnodige escalatie, het was gewoon 'not done' om je zo op te stellen tegenover andere mensen en die sfeer werd door iedereen bewaakt. "Niet hier!" was het devies.

Deze sfeer, deze unieke plek mis ik nog wel eens. De Slof bestaat nog steeds, maar is na twee nieuwe eigenaars ook niet meer wat het tien jaar geleden was, dat geeft ook niet. Hopelijk zijn er nog genoeg plekken waar jongeren en volwassenen door elkaar gewoon kunnen zijn wie ze willen of dit in alle veiligheid kunnen ontdekken.

Dries de Jong
docent Duits en geschiedenis

Persoonlijk verhaal van een leerling (GSA)

Ik ben op mijn veertiende uitgekomen als biseksueel. Het ging best makkelijk. Ik wist zelf altijd al dat ik me anders voelde tegenover meisjes dan mijn vriendinnen (niet dat ik op elk meisje dat ik tegenkwam smoorverliefd werd, gewoon, anders). En mijn ouders zeiden altijd tegen mij: 'Als je later een vriendje of vriendinnetje hebt...' in plaats van alleen 'Als je later een vriendje hebt...'

De eerste die ik het verteld had was een vriendin, op de fiets, huilend (niet door angst maar door opluchting), en zo ging het langzaam verder. Eerst mijn vrienden, toen mijn ouders, toen de klas. Maar het stopt natuurlijk nooit. Bij iedere nieuwe persoon die je ontmoet en waar je vrienden mee wordt, moet je uit de kast komen. Ik doe het meestal subtiel, bijvoorbeeld: 'Ik vind deze acteur knap, en deze actrice is ook heel knap'.

Het lastigste van bi zijn vind ik dat er altijd wel mensen zijn die het raar vinden of bang zijn dat je verliefd op ze bent, als je ook maar een béétje aardig doet. Het moet gewoon wat normaler in de samenleving zijn dat niet iedereen gelijk aanneemt dat je hetero bent, en als je dat niet bent, dat je dan gelijk op iedereen verliefd bent van hetzelfde geslacht. Het is ook niet helemaal vreselijk om bi te zijn hoor, je hebt meer keuze (een stereotype maar wel waar) en je hoort bij een community (LGBT+) met aardige en open-minded mensen die je accepteren zoals je bent.



Verhaal van een ouder en collega Helga Wagemaker

'Uit de kast'

Rensje is ons oudste kind. Vanaf haar geboorte heerlijk eigenwijs, eigenzinnig, enthousiast, superblij en soms heel boos. Niet altijd makkelijk, maar wel een kind om ongelooflijk veel van te houden en trots op te zijn. Op haar zestiende ging ze een jaar naar school in Hong Kong en twee jaar later begon ze met studeren in Utrecht. Daar woont ze op kamers en inmiddels is ze 21 jaar oud. Vorig jaar zei ze tegen me: "Mam, ik heb verkering!" en daar achteraan: "Met een meisje!" "Ja," dacht ik, "dat kan natuurlijk ook." En ik was blij voor haar omdat ik zag dat ze genoot van haar verliefdheid. Rensje was uit de kast en verder veranderde er niets; ze was nog steeds dat eigenwijze, eigenzinnige, enthousiaste, blije en soms boze kind waar wij supertrots op zijn en ontzettend veel van houden.

Helga Wagemaker
docent economie



COLUMN JACO MIJNHEER

Ken jezelf

We weten niet precies welke Griekse filosoof deze spreuk bedacht heeft, maar behalve een van de kortste is het ook een van de krachtigste spreuken die ik ken. Zo belangrijk als het is om jezelf te kennen, zo moeilijk is het ook om jezelf écht te kennen. Wie zichzelf niet goed kent, kan zich ook niet goed houden tot anderen, en dat is misschien wel onze belangrijkste opdracht in het leven.

Dus: wie ben ik? Wat past bij mij? Hoe kom ik het beste tot mijn recht? Deze vragen kunnen ieder mens bezig houden, en zeker ook de pubers die onze school bevolken. Op Paarse vrijdag kun je je dit alles bovendien afvragen over je seksuele identiteit!

*Jaco Mijnheer
afdelingsleider atheneum*



TIEN FILMS/SERIES/YOUTUBERS (GSA)

Films

Below Her Mouth
Kiss Me
D.E.B.S
Imagine Me and You
But I'm a Cheerleader
I Can't Think Straight
Show Me Love (Fucking Åmål)
First Girl I Loved
Gray Matters
Carol

Series

South of Nowhere
Orange Is The New Black
Carmilla web series (Youtube.com/kindatv)
Gypsy
Glee
Orphan Black
Will & Grace (Fox)
Wynonna
One Day at a Time
The- L word

YouTubers

MilesChronicles
Ik vrouw van jou
Nowthisisliving
Girl Ship TV
Domo and Crissy
Alexis G. Zall
KindaTV
TheRoxetera
INNERPRES
MacDoesIt



Antwoorden Feiten en Fabels

- Feit**
- Fabel.** Homoseksualiteit is niet iets wat bedacht is, het bestaat al sinds het begin van de mensheid. In de klassieke Oudheid was het een normaal gegeven dat je als mens niet per se hetero bent.
- Fabel.** Je beroep bepaalt je seksualiteit niet, en andersom ook niet.
- Feit.** In sommige landen, zoals Oeganda, staat er de doodstraf op.
- Fabel.** Natuurlijk zijn er masculiene lesbiennes en feminiene vrouwen, maar dit geldt zeker niet voor iedereen!
- Feit**
- Feit.** Trouwen mogen homo's en lesbiennes ook pas sinds 2001 in Nederland, en pas sinds de zomer van 2017 in Duitsland!
- Fabel.** Nee, het is zeker mogelijk om op meerdere geslachten te vallen. Soms gebeurt het wel dat lesbisch of homo's er pas later achter komen dat ze niet bi zijn, maar lang niet altijd.
- Feit.** Tegenwoordig kunnen homostellen in 24 landen trouwen.
- Feit**
- Fabel.** Homoseksualiteit is geen ziekte en kan echt niet genezen worden. Het is natuurlijk.
- Fabel.** Een man blijft een man en een vrouw blijft een vrouw, ongeacht je seksualiteit.
- Feit.** Daarom moeten we op school laten zien dat je mag zijn wie je bent.
- Fabel.** Je ziet minder homo's uit de kast in continenten als Azië en Afrika omdat er nog erg op neergekeken wordt, maar ze zijn er wel. In sommige landen is het zelfs strafbaar en vrezen deze mensen letterlijk voor hun leven. Homoseksualiteit komt in alle culturen voor, overal op de wereld en ook in het dierenrijk.



Landen waar homostellen kunnen trouwen